

Cykeltur på Silkeborgegnen d. 11-12. aug. 2022.

Birgitte og jeg tog cyklerne, oppakning og madpakker med toget til Silkeborg. Vi cyklede i 2 dage i den smukke natur med skove og søer. Pga. varmen (30 grader) og solen valgte vi skyggefulde skovstier og tog mange vandpauser undervejs. 50 km. I alt nåede vi.

De steder vi oplevede var: En del af Silkeruten, Parken ved Silkeborg Bad, nedlagte jernbanestier, Funder Bakke, flere søer, søbade, Sejs-Svejbæk med solcellefærgetur over søen til bakken på Svejbækvej og Virklund.

Der var mange turister med Hjejlen, og der var folk i alle aldre i kanoer og kajakker, og en del padlede siddende eller stående på bræt. Søbadestederne var fyldt op med badegæster i alle aldre. Madpakken nød vi i parken ved Silkeborg Bad. Der blev tid til besøg på kunstmuseet og en tur til bunkeren i parken.

Funder Bakke i 30 graders varme og uden megen skygge var en hård omgang. Vi sendte Jonas Vingegård en tanke. I udkanten af Funder skulle vi overnatte hos Birgittes rare og gæstfrie familie. Overnatning i en meget fin shelter i flot have og med fuld forplejning. Der blev serveret mad lavet over bål, og den varme sommeraften fortsatte udendørs til midnat med stearinlys, fakler og de sidste gløder fra bålet. Aftenen var vindstille, måneklar og med flere stjernes kud.



Skøn nattesøvn i den fine shelter.



Efter dejlig morgenmad i haven fortsatte cykelturen ad skyggefulde stier til Sejs-Svejbæk, hvor vi tog cyklerne med solcellefærgen over søen til modsat side. På campingpladsen trængte vi til en is. Færgen kan tage 4 cyklister ad gangen. Vi mødte på hele turen cyklister fra Holstebro, Ålborg og Fyn. Efter is pausen skulle vi igen klare en hård bakke på Svejbækvej. Den var lang og stejl, og der var stadigvæk 30 grader. Jens Thomsen har gennem årene guidet os rundt på hjemegnen flere gange, derfor kendte vi til færgеоoverfarten ved Sejs-Svejbæk.

Madpakken tog vi på en bæk i skyggen i udkanten af Virklund. Derefter gik turen på nedlagt jernbanesti ind til Silkeborg Station. Her var rejsekortautomaten ikke i drift, men Birgitte købte billetter i en anden automat til os. Før vi kunne sætte os i toget, måtte vi dog rydde op efter 2 toggæster som efterlod affald både på gulv og bord.



Fra toget havde vi udsigt til landmænd som havde travlt med høstarbejdet.

Silkeborgegnen er utrolig smuk, vi følte, vi var i Paradis midt i den overvældende natur. (Der var på egnen også mange stednavne med Paradis).

Tusind tak til Karin og Stig for deres gæstfrihed og til Birgitte for hyggeligt samvær (igen).



Lene august
2022.