

Stubbergaard Sø - 26.8.2020.

Distance: 80 km. Deltagere: 6 – Kjeld, Åse, Kirsten, Vera, Inger P. – **turleder Inger A. J.**
Start kl. 8 – hjemkomst kl. 15. Inger havde sagt: turen er på 77 km og det var den også – vore 80 km blev en realitet, fordi vi havde en afstikker over Sir på hjemturen. Vi startede mod Borbjerg – Rydevej – Røde Møllevej – Ryde – Stendis – Djeld – Trandum – Mogenstrup – Sevel – Vinderup og hjem over Volstrup og Hjerm.

Alle klarede turen i fin form og der var ingen, der hylede eller peb – selvom vi jo alle er ude over den første ungdom!

Vi havde mange stop undervejs og flere steder fik vi os sat til bords i det grønne.

Ved Trandum kom vi forbi den gamle skole, der nu er Trandum Camping – her har Inger A. J. gået i skole. Ligeså viste hun os på afstand fødehjemmet i Trandum. Vi var også i Trandum Kirke – hvor hun har været igennem hele rækken: dåb, konfirmation, bryllup.

Der var smukt overalt og hele dagen slap vi for regn. Der var lidt blæst 6-8 m/s og 20 graders varme.

Duften overalt fornægtede sig ikke. Duften af kornmark er skøn – enten kornet står for at skulle høstes, eller det netop er høstet. Vi mødte begge udgaver og også, hvor halmen er bjerget og de sørme allerede har fået harvet – så markerne ændrer sig fra smukt gule til de mere triste: SORTE. I Vinderup havde vi lige et kvarter til kig i butikker og vi var i anlægget.



Troldmanden er udført af den lokale kunstner Erling Ransborg i 2016. Volieren er opført i 1960. Bl.a. er der påfugle i bur.



**Tak for en dejlig tur og en dejlig dag.
Især tak til turleder Inger.
Du var spændt på dagen – og ved hjemkomst var du meget lettet over, så godt det var gået.
Det gør vi om en anden dag.**

Vera Bagge