

## Tur til København 23

Efter flere år uden mulighed for at arrangere ture bl.a. på grund af Corona, løb den tredje tur i 2023 af stablen.

Som sædvanlig var det Ole der var ansvarlig for ruten i byen.

Ole og jeg havde over en hyggelig frokost planlagt en spændende rute, men så kom der et Marathon løb i vejen, og vi måtte i al hast ændre planer. Så endnu et møde, en helt anden udgave uden sikkerhed for at den kunne gennemføres, det kortmateriale vi kunne finde på nettet var utilstrækkeligt, men det måtte række.

Ang. det sidste punkt, mødte vi ingen forhindringer, sikkert fordi vi var taget hjemmefra i god tid.

Turens mål var Mærsk-Tårnet, som Gert havde skaffet mulighed for at besøge på en søndag. Men inden vi kom så vidt, skulle vi først se et gavlmaleri af Månefiskeren på Vodroffsvej, et af Storm-Petersens ikoniske værker, så videre ad den grønne sti til Superkilen, gennem grønne områder i det tidligere mørke Nørrebro, med børn og voksne der nyder solen.

Videre mod Rente-og Møntmestervej for at se på gavlmalerier, et flot hus eller måske nærmere palæ fra 1890, bygget til en tømrermester fra dengang man havde penge og gjorde sig umage og stolthed med veludført arbejde.

Tiden nærmede sig vores aftale med Mærsk-Tårnet, så ad de nærmeste omveje nåede vi frem til tiden og ved behørig dokumentation blev vi lukket ind i de hellige haller.

Gert, som har sin daglige gang på stedet, viste os rundt på sin arbejdsplads, og førte os via elevator op til 15. etage, hvor vi kunne nyde udsigten over hele København i flot solskin.

Efter den oplevelse og lidt yderlige fremvisning af en fantastisk institution, fandt vi borde og bænke hvor vi kunne nyde vores medbragte klemmer.

Hardy overraskede os med en flaske Nordsøolie som ikke kunne have passet bedre end netop her, hvor nogle af pengene fra nordsøolien var blevet brugt.

Vi skulle have set fængselsdirektørens bolig i det gamle Blegdamsfængsel, men porten var låst så det må vi have til gode til en anden gang.

Hjemturen blev på mit ansvar og via Tagensvej, et lille smut ned ad Rørholmegade for at se Københavns største Moske, Bispebjerg kirkegård og Utterslev mose nåede vi Frederikssundsvej. Jeg ved ikke hvem der fik idéen til at vi skulle følge Anni hjem, men idéen var god fordi vi sluttede dagen af med lidt mere hyggesnak og en kold øl i hendes smukke have.

Tak alle for en hyggelig dag og især Ole og Gert som stod for

underholdningen.

Der var 14 deltagere og jeg fik tilbagelagt 45 km.