



VENØ – 12.5.2019: 57 km. Turleder Henrik K. Henriksen. Deltagere 2 stk.: Henrik, Vera. Kl. 10 til 15.30. Jeg har selv prøvet det for nogle år siden, at der ikke kom så mange. Jeg havde turen til Toftum Bjerge og der kom kun mig. Jeg gennemførte turen og tog billeder undervejs og dokumenterede turen. Tåbeligt? Tottinok-agtigt? Ja, måske.

Men Henrik og jeg var da heller ikke i tvivl om i dag, at vi skulle gennemføre turen, selvom vi kun var 2. Blæsten var slem og krads – værre end sidste søndag. De første 20 km tog 2 timer. Henrik sagde, som noget af det første: **“Det bliver bedre på hjemvejen”**. Ja, det gjorde det i sandhed. Men det er nu heller ikke i medvind man får formen pudset bedst af og får gode muskler, så fint nok med noget afveksling i det. Udtur med pause i Hjerm ved Mågeskulpturen og ved Struer Museum og ved Struer Havn. Ved Venø skulle færgen lige præcis sejle, da vi nåede dertil. Meget fint. Frokostpausen blev holdt ved Venø Havn i høj sol og dejligt læ. Vi cyklede rundt på øen – og besøgte Venø Kirke. På færgen ud og hjem + 2 gange på Venø mødte vi et par fra Schweiz. De var på tur i Danmark, Norge, Sverige med mobilehome og

så havde de jo så cyklerne bagpå. Så vi mødte dem som cyklister.

Vort “tyske” var ikke det bedste, men deres “danske” duede da slet ikke! Men vi fik lidt snak med dem – mange ord ligner jo alligevel lidt hinanden.

Fra Bremdal til Holstebro kunne vi næsten flyve. Vi vidste godt, det ville blive en fest – for vi havde taget kampen med vinden på udturen. På hjemturen var kilometertæller ved Ausumgaard på 30 /t. Så der var sus i kravetøj. Stor tak for en skøn tur, Henrik, og en dejlig dag.

Vera Bagge.