

28.4.2019: Oddesund Nord.

Godt 60 km. 7 deltagere: Turleder Niels Kristian Overgaard tillige med Inger, Åse, Birgitte, Lene, Kjeld, Vera. Start kl. 10. Hjemkomst 15.30. Niels Kristian havde forberedt sig godt og været ruten igennem forud – selvom det da skete i regulær strid blæst. Så vi blev før afgang forberedt på, hvad der var i vente. Vejret var flot cykelvej med 12-14 grader og solen brød igennem, da vi var næsten hjemme. Der var let vind fra nord-nord/vest.

Vi kørte udtur over Hjerm – Volstrup til Struer. Fra Struer til Oddesund Nord er der cykelsti hele vejen – hvor er det fantastisk dejligt. Hjemturen var via Struer over Vejrum.

Da vi nåede Struer på udtur gjorde vi holdt ved havnen og Inger viste os den levende bænk under buerne. Struer er jo Lydens By og det lader sig mærke. Bænken er inddelt i 4 kvarte. Når man sætter sig på en kvart – så synges en given sang. Sætter man sig på en anden kvart – så er der en anden sang osv. Fantastisk fundet på og vi morede os over tiltaget.

Ved Oddesund Nord spiste vi vores frokost ved havnen og vi tog os god tid. Der var god grund til at nyde udsigten og havnen – der var smukt og dejligt og flere fiskere var på arbejde.

Dagens deltagere havde virkelig øje for de små detaljer



overalt. Vi nød alle rapsmarker, mælkebøtter, vækster af enhver art. Oddesund Nord har også et helt nyt fyrtårn, som vi besøgte. Det var spændende med udstilling af fugle, fisk, sten, nytænkende plancher og videoer. Virkelig interessant og vi var oppe i tårnet. Det der tog os alle med storm var helt sikkert **“Æ skawmand”**. Han kom i 1914 til Oddesund og blev straks



betragtet som anderledes og “mærkelig”. Han trak et skab på en vogn og han fandt en placering til sit skab, som han kunne sidde i og lave mad i, når det stod op. Når det lå ned – kunne han sove i det. Han havde skåret en sprække, så han inde fra



skabet kunne nyde den flotte udsigt. Han boede i skabet til 1939 – 24 år. Han døde i 1955 og han blev 76 år. Han var fra Vester Vandet og hans navn var Kristian Vandet Jørgensen, født 3.10.1879.

Men en spøjs historie. Virkelig. **Niels Kristian – vi siger dig stor tak** for en skøn tur og et dejligt kammeratskab os alle iblandt. Turen var virkelig et pletskud.

Vera Bagge.