

Fredag, den 2. december 2016.

Julefrokost hos Hilda og Carsten på Slåenvej i Mejdal.



Kl. 18 startede vi – og festlighederne fortsatte til midnat.

21 deltagere var vi og mange ankom på cykel, nogle kom vandrede og andre blev kørt i bil.

Hilda bød velkommen til deres hyggelige hjem og vi startede med at synge:

Ti små cyklister, hvor én kørte **udenfor**, én's **bremser virkede ikke**, én var **ude for en cykeltyv**, én **viste ikke af**, én **kørte frem for gult**, én **leged' akrobat**, én **overså færdselsskilt**, én var **uden lygte på**, én **hængte i en bil - så var der kun tilbage: én lille, kæk cyklist, for borte tog de 9**. Vi cyklister kørte yderst reglementeret – også på hjemturen.

Sådanne alvorsord har ingen af os råd til at overhøre!

Bjarne Madsen fremførte et par digte af Halfdan Rasmussen og desuden er Bjarne altid god for diverse historier og anekdoter fra arbejdslivet, som "slagtermester Madsen" m.v.

Og Birgitte erindrede om "Cykelturistugen 2017", der finder sted i Holstebro.

Ved Cyklistforbundets medlemsmøde 7.9.2016 blev der via referat - **indkaldt ture til 2017:**

"Husk, at alle søndagsture i den nye sæson fra april 2017 skal vedtages/fordeles til julefrokosten 2.12.16. Alle bør tænke over, hvor deres ture skal gå hen og hvornår?"

Så det havde en del gjort – og andre tænker videre - og kommer snarest frem med de bud, de nu har, så Jonna kan få dem ind på hjemmesiden.

Jonna understregede faktisk, "hvis I har noget til hjemmesiden – så send det til mig". Hun har løst koden omkring, hvordan og hvorledes den hjemmeside kan takles. Og hun er rigtig dygtig til den øvelse. Hun mener selv, det kan blive endnu bedre. Øvelse gør mester – så vi skal nok sende dig, hvad vi har, Jonna. Det står til troende. **Inger** står for julefrokosten 2017.



Menuen var udsøgt: sild med carrysalat, rødspættefilet, rejer, medister, hamburgerryg med grønlangkål og brunede kartofler, ris a'la mande med kirsebærsovs. Og Lene Jakobsen vandt mandelgaven - 10 mini skildpadder.

Hvis nogle var mere sultne efter al den mad – så vil jeg sige: det kan simpelthen ikke passe! Kaffen fik følgeskab af alskens julegodter. Og pludselig var det midnat. Hvor blev de 6 timer lige af? Sådan er det, når der er varme, en god atmosfære og mild stemning. Vi har fundet ud af det før, men vi fik det så bekræftet endnu engang: **Vi er faktisk rigtig gode til at være sammen og nyde hinandens selskab**. Derfor er det vigtigt med disse træf – for vi kommer til at kende hinanden bedre på den måde – og det har vi gavn af, når vi er ude på cykelturene.

Næste sammenkomst er hos mig – Vera – i Doktorvænget – og jeg har sat dato på. Det bliver **torsdag den 29. juni 2017 kl. 17.00**. Jeg sender selv invitation ud til jer engang i marts måned. Af hjertet tak fra os alle, Hilda og Carsten, for jeres gæstfrihed og som I sørgede for os alle – aftenen igennem.

Nyd december, glædelig jul og et godt nytår. Vi ses.

Vera Bagge.