



**Søndag, den  
10. juni 2018.**

**Handbjerg Strand –**

**41 km. 4 deltagere:**

**Kjeld, Henrik, Birgitte,  
Vera. Birgitte var**

**turleder.** Kl. 10 regnede

det – så vi udsatte afgang med 20 minutter og fik stort set lov til at cykle over Hjerm, Volstrupvej til



Handbjerg i tørvejr. En skøn tur, hvor det altid er utroligt betagende, når vi fra Hjerm kommer via Sofienlundvej og kan se Limfjorden. Det er så smukt. Det regn, der allerede var kommet havde gjort sin virkning på mark og afgrøder. Det tager sig helt anderledes frisk ud, når det har fået en sjat vand. Hestene ude i Hjerm var sådan helt "kjælle" og legesyge. Fuglesangen var med os hele vejen. Duftene er meget stærke og intense, når der lige er kommet vand. Herligt. Så kunne vi se hvidt skum på vejen – der med regnen var på vej ud i rabatten. Det fik jeg at vide – det er affaldsstoffer/urenheder af forskellig art fra asfalten, der så bliver skyllet væk – heraf det hvide skum! Ved ankomst til Handbjerg begyndte regnen igen, men vi kunne tage vores frokost ved bord med overdække. Men vi skulle jo afsted igen og nu regnede det altså en del. Vi søgte så ind ved et sted, hvor der var Loppemarked i Handbjerg og der var vi vel 15-20 minutter. Leppe-marked-manden sagde, at vi kunne lige så godt cykle med det samme, for han kunne se på TV2-vejret, at - som det er nu, **så bliver det faktisk kun værre de næste 2-3 timer.** Først kl. 15 skulle vi "regne" med, at det holdt inde. Så vi lyttede til de gode råd og kom afsted. Vi fik vand, blev våde om fødderne – nogle af os – men det var en rigtig god tur hjem over Volstrupvej og Hjerm – og en del af turen foregik i tørvejr.

**Og når landet tørster,** så er det uanset hvad - godt, at vi får noget regn.

Og vi vil heller ikke kun have sol og sommer og medvind. Slet ikke. Vi var alle 4 glade for, at vi kom afsted. Birgitte takkede os for turen og vi siger så absolut: **Selv mange tak, Birgitte. Vi ses.**

Fotos fra venstre: Henrik, Birgitte, Kjeld – Henrik, Birgitte, Vera.

Vera Bagge.

