



Julehistorie: 3 små drenge blev spurgt, hvad er så det bedste ved jul?

- **Jo den første synes jo, det er helt fantastisk at kommer hjem fra skole og så dufter der noget så skønt i køkkenet af hjemmebag og småkager og alt muligt.**
- **Nummer 2 – han er meget optaget af gaverne!**
- **Hvad så med dig – nummer 3? jo han synes det er noget så herligt at vandre ned midt gennem byen og så se alle de kværulanter, der hænger på snore oppe – tværs over gaden!**

13.12.23: Vi var 16 stk.: ud over nord-vestbyen over Sir mod Fousing. 35 km.

I Fousing havde Jens K fundet et godt sted til vores pause. Vi markerede netop 2 begivenheder hos Rya & Jens – nemlig guldbryllup og Jens's fødselsdag. Det varmede kroppen med en lille skarp og brune kager. Tak for det alt sammen og hjertelig tillykke til jer. Det var bidende koldt i dag. Oh-ve, Oh-skræk! 1 grads frost, der føltes som 6 minusgrader. Vind fra øst/nord-øst. Jo vi frøs hænder og fødder, de fleste af os. Hvorfor blev vi så ikke hjemme? Fordi vi vil gerne holde os i form – og vi bilder os ind, at vi bliver mere hårdføre og robuste, når der ikke er "lutter medvind og høj sol." Apropos kulde – så læste jeg lige forleden, at en kvinde tænkte tilbage på barndommen i 70'erne. De havde ikke midler, de frøs helt vildt. Der var ikke penge til brændsel. De græd fordi frosten gav smerter. Hende her var den store og hun opdagede, når hun fortalte historier for sine 2 mindre søstre, så fik de det lidt bedre. Historier hun selv fandt på – og det var altid noget med, at man kan håbe på det bliver bedre tider og at "det gode venter lige om hjørnet". Det var da godt fundet på. Deltagere: Jens K (turleder) & Rya, Carsten & Erna, Jes & Grete, Flemming, Hans Jørgen, Bente, Jan, Bjarne, Kristian, Anna, Inger, Elisabeth KP, Vera.



6.12.23: De var 2 stk.: Jens T og Jan. Alle vi andre pjækkede og vi 24 stk.

mødtes til julefrokost på huset kl. 12.30 – hvor der først var medlemsmøde. Vi havde en skøn julefrokost efterfølgende – virkelig hyggelig og herlig. Maden var god, snakken gik let og lystigt og humoren havde gode kår. Vi fik sunget et par sange og der blev også budt på historier fra Christian og Bent. Det er altså et kæmpe plus, at vi ikke bare har god atmosfære på vore cykelture, men den sociale side kan vi også få meget ud af. Det er en styrke for vores forening, at vi på den måde kommer til at kende flere sider ved hinanden.

Altså - det kan vi i hvert fald håbe på, at det er 😊.



29.11.23: de var 5 stk. på tur til Jagthytten i Tvis. Der var ikke gråd og tænders gnidsel, men der var i hvert fald vintervejr og hård frost! Men den dag var der tale om den hårde cykel-kerne – så de klarede sig fint og flot igennem. Tillykke med det.

29.11.23: Anna, Inger, Kirsten, Vera var til fest i Doktorvænget – og lod således cykelvennerne i stikken.



22.11.23: Præstegårdsparken i Borbjerg. 28 km.

Vi var 11 stk. - 8 herrer og 3 damer.

Jens T, Jens K, Kjeld, Flemming, Kristian, Christian, Jes, Jan, Inger, Bente S, Vera.

Vi cyklede til Borbjerg til Præstegårdsparken og vi fik lidt regn og meget blæst.

Udturen var over Pajbjergvej, Rydevej, Bukdalvej – til Præstegårdsparken.

Hjemturen var faktisk hård, men ved fælles hjælp fik vi os aset igennem modvind og blæst og kulde og kom i land i god bestand. Vi fejrede, at Vera snart fylder rundt og hun havde skarpe + små glas, og små slikposer med - og det blev taget godt imod.

Vi er gode til at se det store i det små – der skal ikke så meget til for at fornøje os.

15.11.23: Outdoor Forsamlingshuset ved Sir-Lyngbjerg Centret. 30+ km.

Vi var 16 stk. Jeg var med den første time – så skulle jeg på Sletten og være del af en anden festlig gruppe. 30 km i alt fik jeg. De andre har nok fået lidt mere.

Jens T, Jens K, Hans Jørgen, Christian, Kristian, Bjarne, Jan, Jes & Grete, Elisabeth KP, Annette, Bente V, Gunner, Vagn, Flemming, Vera = 16

Vi cyklede mod Krunderup og så det nye: Outdoor Forsamlingshuset ved Sir-Lyngbjerg Centret. Virkelig en flot og imponerende bygning og konstruktion. Jeg har forhørt mig hos tovholderne til byggeriet: Hvem har tegnet det? det har **Alice Storgaard**.

I dag fejrede vi, at Jes har fødselsdag. Tak for traktement, Jes.



8.11.23: Mejrup Hindkjær m.v. 32 km.

Vi var 17 stk. Jens T, Jens K, Kjeld, Christian, Kristian, Bjarne, Jan Kristensen (ny), Jes, Peter

Inger, Anna, Elisabeth K, Elisabeth KP, Carsten og Erna, Flemming, Vera. Velkommen Jan.

Det mest fantastiske vejr vi har haft længe. Tørvejr. Solskin. Let efterårsvind. Smukt.

Over Mejrup Hindkjær mod Øster Hjerm – videre op mod fjorden – ind mod Hjerm – Volstrup by – Mejrup Hindkjær og hjem. 3 pauser: Ved Østre Hjerm Kirke, hvor vi var på vægten ved Martin Merrilds gård: **16 stk. gav 1340 kg**. 2. pause var ved Volstrupby.

3. pause var ved Mejrup Hindkjær, hvor der tidligere har været en købmand. Super tur.

1.11.23: Nr. Felding – Sørvadområdet – Hestbjerg. 36 km.

Vi var 13 stk. Jens T, Jens K, Kjeld, Flemming, Christian, Bjarne, Kristian, Inger, Anna, Elisabeth K, Elisabeth KP, Bente S, Vera.

Vinden var pivkold. Det var kun 1 grads varme ved start og stadigvæk kold vind fra

øst/sydøst. Vi var på Skjernvej, Harrestrupvej - Nr. Felding mod Sørvad – men drejede til

højre ad Præstevejen – til højre ad Hestbjergvej og hjem. Pausen holdt vi i krydset Skjernvej/Præstevejen. En dejlig tur – det kolde gys!



25.10.23. Jagthytten i Tvis. 30 km.

Vi var 8 stk.: Jens T turleder, Jens K, Kjeld, Hans Jørgen, Bjarne, Kristian og 2 damer: Elisabeth KP og Vera. Regn på hele vejen til Jagthytten i Tvis og på hjemturen var der kun regn i mindre grad. Så vi blev ikke våde til skindet i dag. På udtur var vi omkring Jens T's kolonihavehus for at se, hvordan der ser ud – nu efter storm og vand. Tak Jens.

18.10.23: Halgaard, Nr. Felding, Idom-området, Boutrup Sø. 35 km.

Vi var 15 stk.: Jens T, Kjeld, Gunner, Christian, Bjarne, Kristian, Jes, Lisbeth K, Elisabeth KP, Anna, Inger, Kirsten, Annette, Bente V, Vera. Turen var over østbyen, Halgaard, Nr. Felding, mod Idom – Ormstrupvej, Høgsbjergvej og hjem. Pause ved Boutrup Sø. Kristian er med i dag for første gang – han kender Bjarne. Velkommen til jer begge. Christian bebudede i dag, at han vil købe en flaske cognac til turleder Jens Thomsen, som tak for hans turlederfunktion. Vi kan få vores navn med på kortet ved at komme med 10 kr. til Christian før jul. Vejret var så ufatteligt smukt i dag. Kun lidt vind og klart vejr. Solen var også fremme. Poppelgrisene på Ormstrupvej havde en fest – ligeså havde de gamle søer. Stemningen var rigtig god i vores cykel-forsamling.



11.10.23: Nr. Felding, Hestbjerg, Blæsbjergvej, Idom. 36 km.

9 stk. Jens K turleder, Hans Jørgen, Kjeld, Kristian, Jes, Bjarne, Elisabeth KP, Inger, Vera.

Stærk blæst fra vest/syd-vest og regn faktisk fra start til slut. Igen blev vi våde til skindet. Men turleder Jens Kokholm var skarp til at vælge rute og sideveje, så vi blev skånet så meget som muligt for regn og blæst. Så vi overlevede altså endnu engang.

4.10.23: Hjerm-Ausumgaard-Vejrum-Fousing-Asp-Naur. 33 km.

14 stk.: Jens T og Jens K= turledere, Hans Jørgen, Kristian, Grete & Jes, Carsten & Erna, Bente S, Flemming, Kirsten, Elisabeth KP, Bente V, Vera.

Vi fik meget blæst, regn, hagl. Det var en god tur, men også en hård tur grundet vejret. Pausen tog vi ved Vejrum Skole. Skarpe fra Kirsten R grundet fødselsdag. Tak Kirsten. Regntøj kunne slet ikke holde op for det - vi blev våde helt til skindet.

På udtur mod Hjerm kunne man se alle **14 cyklister kørte snorlige** – som perler på rad.

Der var rigtig god hold-disciplin – det er jo en farlig vej, så vi skal passe godt på.

Vi mødte **"Patrick mod ensomhed"** og hele hans følge ved Ausumgaard – de var på vej mod Struer.

