

24.11.2017 Julefrokost hos Inger og Frank.

- 14 deltagere var vi: Inger & Frank, Hans Jørgen, Jes, Kirsten, Jens T, Niels Kristian, Lene, Keld, Henrik H K, Vera, Vagn, Bjarne, Birgitte.

Menuen lød på: Sild-rødspættefilet-rejer-hamburgerryg med grønlangkål – medister med rødkål. Risalamande – brune kager – figner – chokolade og snacks. Der manglede så absolut ikke noget. Og Inger og Frank var omkring os og sørgede for det hele. Tak for det.

Mandel manglede ejersmand! Mærkeligt! Frank havde selv lagt den i én af de 2 skåle risalamande. Vi tænkte, som Jeppe i baronens seng: "drømmer jeg eller est jeg vågen!" Tænk sig, at ingen af os fandt mandlen. Nogen gange sidder folk og lurepasser og gemmer på den. Men det var ikke tilfældet, den var der ikke - og vi tømte begge skåle fuldstændigt. Så var Frank handlekraftig og ved terningekast fandt vi en vinder til mandelgaven - og det blev Niels Kristian.

Vi fik mange forskellige prøver på snaps – 4-5 typer: ingen nævnt - ingen glemt.

Vi sang 2 sange – Lene var leveringsdygtig i sangbøger. Vi blev heller ikke snydt for, at **Bjarne med indlevelse** læste julehistorier fra Lars Peter Theofil "Per" Barfoed - født i Blåhøj Præstegaard ved Brande – kendt under pseudonymet **P. Sørensen-Fugholm** (1890-1939).

Fra medlemsmødet 8.11.2017 havde vi som opgave – til julefrokosten – at komme med tilbud på søndags- og onsdagsture for året 2018. Lene Jakobsen samlede sammen på tingene – og nu vil de tilgå Jonna til indsættelse på hjemmesiden.

Tak til Inger og Frank for at åbne jeres dør for os til en skøn og meget hyggelig aften.

Maden var dejlig og i rigelige mængder. Snakken gik uhindret og lystig. Atmosfæren/stemningen var bare helt afslappet. Fortællinger, anekdoter, pointer - flød rask væk bordet rundt.

Vi kender hinanden så godt efterhånden, at det ikke er nedslåede blikke og forlegenhed, der er det fremherskende. Vi kan lide at være sammen og sådan en aften er absolut en god og meget givende oplevelse for os – i vores lille klub: Cyklistforbundet Holstebro.

Halvdelen af gæsterne var cyklende til vores julefest og det lykkedes for os at komme hjem fra H. C. Lumbyesvej i vest på vores vej mod øst - i den mørke midnatstime – alt åndede fred og ingen fare.

Rigtig glædelig jul og et godt og lykkeligt nytår til os alle. Det er interessant, hvad 2018 kan have at byde på. Tak for nu.

Vera Bagge.



