

Ulfborg – Thorsminde: onsdag den 31.5.2023: Turleder Gunner Henriksen. 47 km.

Vi var 13 stk. og vi lider ikke af overtro. Vi havde 1 punktering og jeg skal ellers ikke nævne et ord om grusvej, men punktering skete godt nok på grusvej!

Deltagerne var: Gunner, Bente V, Annette & Henning, Bente S & Flemming, Hans Jørgen, Kjeld, Lene, Inger, Anna, Jens K, Vera.

Afgang kl. 10 Ulfborg Station – vejret var godt cykelvej, men meget blæsende fra nordvest med op til 15 m/s. Dog kunne vi på udtur ligge lidt i læ af klitterne.

Over Staby gik det til Husby Kirke, hvor vi havde første stop. Videre gennem plantagen på en fin skovvej og til slut 6 km på cykelsti ind til Thorsminde.

Tak for hver en cykelsti vi kan få. De er guld værd – og højt skattet af enhver cyklist.

Thorsminde er en fiskeriby med 314 indbyggere og den ligger ca. midt på landtangen, der adskiller Nissum Fjord og Vesterhavet. Hybenhegn så vi i rigt mål og også lupin, men sidstnævnte er ved at miste gnist og glød – de mangler vel sagtens også vand, vil jeg tro.



I Thorsminde fik vi frokost ved Grill Huset og derefter var der mulighed for handel ved Jagt & Fiskeri – ligesom nogle fik friske fisk med hjem. Der var både rødspætter og havkatte i spil. Og vi var henne ved Strandings Museet St. George – før vi via cykelsti kom til Sønder Nisum. Her holdt vi pause igen – og tog vejen forbi Pallisbjerg – og ned omkring Staby Efterskole. Efter lidt afsluttende rundkørsel i Ulfborg – kunne vi alle takke Gunner for en god dagstur med hyggelig atmosfære og god energi.



Tak til alle 13 deltagere – vi ses.

Efter hjemkomst er min cykel kommet til cykelsmed til eftersyn, smøring + nye slanger og dæk på begge hjul?
Tak Flemming – dit skarpe blik spottede, at bagdæk "råbte på fornyelse".



Vera Bagge.

